

1712

Een professionele hulplijn voor burgers met vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling.

1712

Voor kinderen, jongeren en volwassenen.
Voor slachtoffers, daders en omstaanders van geweld.

1712

Gratis en anoniem. Je hoeft je naam niet te zeggen. Het nummer verschijnt niet op je telefoonrekening. Professionele hulpverleners luisteren naar je, bespreken de situatie met je en geven je informatie en advies.

1712

Elke werkdag telefonisch bereikbaar.
Je kunt ook met 1712 mailen of chatten.
Meer info, mail of chat via 1712.be.



Meer info op www.1712.be



v.l.: Karine Moykens, secretaris-generaal | Koning Albert II-laan 35 bus 30, 1030 Brussel



1712

**De hulplijn voor vragen over geweld,
misbruik en kindermishandeling.**

Professionele hulpverleners luisteren, adviseren en informeren.
Gratis en anoniem.

**Elke werkdag telefonisch bereikbaar.
Je kunt ook met 1712 mailen of chatten.
Meer info, mail of chat via 1712.be.**

'Is dat ook geweld?'

Pesten, vernederen, seksueel grensoverschrijdend gedrag, stalking, een vechtscheiding, mis(be)handeling van oudere mensen...
het zijn allemaal voorbeelden van geweld.
Net zoals slaan, verwaarlozing of iemand die je dwingt tot seks.

1712 is er voor alle vormen van geweld. Twijfel je of wil je advies?
Contacteer gratis en anoniem de hulplijn.

'Ik word misbruikt.'

'Waar kan ik terecht? Niemand weet hiervan. Ik voel me eenzaam, verward en triest.
Ik wil hier met iemand professioneel over kunnen praten'

Ben je zelf slachtoffer van misbruik of geweld? Bel of chat met 1712.
Hulpverleners luisteren naar je en zoeken samen met jou naar de beste oplossing.

'Gaat die situatie me wel aan?'

Het voortdurende geschreeuw in het gezin van je zus, de vechtscheiding bij een bevriend koppel, de buurjongen met blauwe plekken... 'Wat kan ik hiertegen doen? Zijn dat mijn zaken wel?' Soms weet je niet hoe je hiermee moet omgaan.

Ook omstaanders of getuigen van geweld kunnen 1712 contacteren.
Hulpverleners bespreken samen met jou welke actie mogelijk is.

'Ik schaam me voor mijn agressie.'

'Soms wordt het me te veel. Ik verlies dan alle controle en word agressief. Ik scheld en gooi met dingen.
Achteraf heb ik spijt. Ik wil niemand meer pijn doen.'

Doe anoniem je verhaal bij 1712 en bespreek met een hulpverlener hoe je het geweld kan stoppen.